

Verbindingsdienst zondag 5 november

Locatie: Open Hof kerk te Burum

Aanvang 10:30 uur (inloop met koffie/thee)

Thema: Wie is Jezus



Wanneer kwam Jezus hier

Kijk op de datum van de voorbode en je weet wanneer Hij hier is geweest.

Doe er 3 jaar bij op en dan weet je wanneer Zijn bediening hier op aarde begon

Wie is Hij

Geen mens heeft de wereld zo ingrijpend veranderd en op zijn kop gezet als Jezus. Zijn impact op de wereldgeschiedenis en algemene ontwikkeling is gigantisch. Uit onderzoek blijkt dat Jezus de belangrijkste figuur uit de geschiedenis is. Hoe dat komt?

De belangrijkste figuur uit de geschiedenis stierf toen aan een kruis. Jezus was slechts drie jaar actief geweest als leraar in een klein land, Israël. Van al zijn speeches en levenslessen had hij niets opgeschreven. Zijn groeiende aanhang had Hij tegen zich in het harnas gejaagd en Zijn

allerbeste vrienden waren bang en trokken zich in eerste instantie na zijn dood terug op een zoldertje. Niet echt een indrukwekkend resultaat voor zo'n belangrijk figuur.

Jezus heeft impact

Maar Jezus stond, of je het gelooft of niet, ook op uit de dood. En dat moment is het startsein voor een nieuw geluid in de wereld. Jezus' leven en onderwijs kregen impact op emancipatie, muziek, kunst, literatuur en gezondheidszorg. Neem bijvoorbeeld emancipatie. Jezus is de eerste man die vrouwen serieus neemt. Vrouwen krijgen in de Bijbel een belangrijke rol. Ongehoord in Jezus' tijd. En wat te denken van muziek? Waar was deze wereld zonder artiesten als Bach, Johnny Cash en U2? Mensen die muziek hebben gemaakt, geïnspireerd op dit belangrijke figuur, Jezus.

Maar ook in de gezondheidszorg zijn Jezus sporen terug te zien. Hij ontketende een revolutie van barmhartigheid. Hij introduceerde het begrip liefde. Een liefde die inhoudt dat ieder mensenleven waarde heeft voor God. Jezus zorgt voor mensen die in Zijn tijd amper tot geen rechten hebben. Weduwen, wezen, vreemdelingen, armen, gevangenen, zieken en misvormden. Jezus zoekt ze op, net als Zijn volgelingen. Dit is het begin van wat later ziekenhuizen zouden worden. Vele hebben tot op de dag van vandaag namen die naar het christendom verwijzen.

Jezus inspireert

En zo kan ik nog wel even doorgaan. In Jezus' naam hebben mannen als William Wilberforce, Martin Luther King en Desmond Tutu gevochten tegen onrecht en ongelijkwaardigheid in de wereld. Jezus heeft schrijvers als Lewis en Tolkien geïnspireerd. En zo heeft Jezus op wel meer zaken in deze wereld impact gehad. Je kunt er niet onder uit. Waar je ook komt, je zult er altijd iets van Jezus aantreffen.

[Wat kwam Hij hier doen.](#)



Daarom kwam Het Levende Woord tweeduizend jaar geleden als God én als Mens hier op aarde. Hij kwam naar de mensen toe, om hen weer terug te brengen tot God. Door Zijn leven hier op aarde, Zijn Kruisdood en Zijn Opstanding, realiseerde Hij verlossing van zonden en maakte Hij herstel tussen God en mensen mogelijk. En dát is Goed Nieuws!

"De kerk is niet een plezierjacht maar een reddingsboot": Dit is een metaforische uitdrukking die benadrukt dat de kerk niet alleen bedoeld is voor comfort en plezier, maar eerder als een middel om spirituele redding en verlossing te bieden aan de gelovigen.

Jezus betekent: Redder.

"Wij worden in de ruimte van Gods genade gezet": Dit verwijst naar het geloof in de genade van God, wat betekent dat verlossing en vergeving niet worden verdiend, maar als een geschenk van God worden gegeven aan degenen die in Jezus Christus geloven.

Wat wil Hij graag

De oproep om te 'geloven als een kind' komt niet letterlijk voor in de Bijbel, maar is afgeleid uit wat Jezus over kinderen zegt op verschillende plekken in de evangeliën. Zo lezen we in Marcus 10:13-16:

Wij volwassenen zijn nogal goed in 'ja-maren'. Vraagt God ons om Hem gewoon op zijn woord te vertrouwen, komen wij met onze tegenwerpingen, tradities, filosofieën en theorieën waarom dat wat God in zijn woord zegt eigenlijk tóch echt niet waar kan zijn. Een kind kan honderd vragen stellen, maar vertrouwt zijn vader of moeder op zijn woord. Geloven als een kind betekent: je hemelse Vader op zijn woord vertrouwen. Geloven dat Hij echt het beste met jou voor heeft.

Wij doen overal in het dagelijkse leven veel moeite en zetten ons in om iets te laten slagen:

Werk...gezien worden...sport...relaties..etc

En we verwachten dat het geloof komt aanwaaien

Ben jij bereid om je door God te laten vormen, zodat je meer en meer op Zijn zoon begint te lijken.....En wat is daarin het verlangen van God?



Grote kans dat de Heer jouw talenten en de gaven van zijn Geest (zie [1 Korinthe 12](#)) wil combineren in zijn plan met jouw leven.

Je hoeft alleen maar te zeggen ...Heer hier ben ik ...met open lege handen..
Jezus laat mij zien en voelen hoe het is om te leven met U...

Liefde is niet naar elkaar kijken maar samen dezelfde kant opkijken: Het belang van een eenheid in de christelijke gemeenschap. Christenen worden aangemoedigd om samen te werken en hun blik te richten op Gods wil en het verspreiden van Zijn liefde en passie.

Wij nodigen jullie van harte uit !

Noteer alvast in je agenda : de volgende verbindingdienst is op zondag 17 december om 16:00 uur

Met vriendelijke groet,

Gerrie